

Kwaliteit na leven



HEERLEN
Crematorium

Kwaliteit na leven

Crematorium Heerlen is onderdeel van de Facultatieve.
Vanaf de oprichting in 1874 zet de Facultatieve zich in
voor een waardig afscheid naar eigen wens.

Vrijheid in keuze tussen begraven en cremeren speelt
in de geschiedenis van de Facultatieve een belangrijke rol.
Die vrijheid in keuze geldt als onze blauwdruk. Dat is al zo
vanaf het begin en dat is het nog steeds.

In Nederland beheert de Facultatieve verschillende crematoria,
begraafplaatsen en rouwcentra. Maar ook buiten Nederland
maken meerdere crematoria deel uit van de Facultatieve.



Afscheid volgens je eigen waarden

Crematorium van Heerlen

Crematorium Heerlen ligt in het typisch glooiende landschap van Limburg en biedt een intieme sfeer voor grote en kleine groepen. De ruimtes zijn afgewerkt in sfeervolle, natuurlijke tinten en de lichtinval geeft het gebouw een prettige uitstraling.

Hier vindt u ruimte voor een afscheid volgens uw eigen waarden, een plek om te gedenken en naar terug te keren. We luisteren naar ieder verhaal, naar elk mens. We denken met u mee en nemen zorgen uit handen. Dat is ons streven, kwaliteit na leven.

Hoe begin je met afscheid nemen?

Hoe en op welke manier het laatste afscheid eruitziet, is heel persoonlijk. Van een intiem afscheid in kleine kring tot een plechtigheid voor velen. Ook zijn er tal van mogelijkheden in gedenkmonumenten, sierurnen en laatste bestemmingen van as. Samen met u doen wij er alles aan om de meest uiteenlopende wensen in dierbare herinneringen te vertalen. Steeds weer staat daarbij keuzevrijheid voorop.



Een plechtigheid bij Crematorium Heerlen

Een crematie bij Crematorium Heerlen is helemaal volgens uw eigen wensen en overtuigingen in te vullen. Afscheid nemen kan intiem in kleine kring of met meer gasten in een van onze passende ruimtes. We staan op elk moment voor u klaar om te zorgen dat het afscheid precies zo verloopt als u wenst.





Laatste bestemming van de as

Columbarium

In ons gedenkpark bevindt zich middenin de natuur een mooi gelegen columbarium met nissen voor de urn. Hier is ook ruimte voor persoonlijke aandenkens, zoals bloemen en foto's.

Verstrooien

As uitstrooien van een dierbare is heel persoonlijk. Dat kan op ons strooiveld. Na een verstrooiing kan eventueel een gedenkplaatje of een glazen vlinder op de Vlinderboom worden aangebracht als blijvende herinnering. Mooie andere laatste bestemmingen in de natuur zijn de zee, de duinen en het bos.





Ruimte om afscheid te nemen

Bij Crematorium Heerlen is ruimte voor een afscheid op persoonlijke wijze. Zo hebben wij sfeervolle rouwkamers om voor de plechtigheid afscheid te nemen en er zijn verschillende ruimtes voor plechtigheden van elke soort en omvang. De plechtigheid is helemaal volgens uw eigen wensen en overtuigingen in te vullen. Afscheid nemen kan intiem in kleine kring of met meer gasten in een van onze ruimtes.

Een persoonlijke noot

In overleg met uw uitvaartverzorger is er tijdens de plechtigheid uiteraard ruimte voor een of meerdere sprekers. Elke toespraak kan worden begeleid met muziek, foto's en video. Voor, tijdens of na het afscheid is het mogelijk persoonlijke muziek te laten horen of live een instrument te bespelen. Er is professionele apparatuur aanwezig. Voor mensen die niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn is het mogelijk om het afscheid via een livestream online bij te wonen.



Afscheid nemen op elk moment

Crematorium Heerlen beschikt over huiselijke rouwkamers. Hier kunnen familie en vrienden afscheid nemen hoe en wanneer zij willen. Rust, comfort en kwaliteit staan centraal. Rouwbezoek is op afspraak. Er is altijd koffie en thee aanwezig.



Grote aula

Deze ruimte is bij uitstek geschikt voor een afscheid in groot gezelschap.

In deze bijzondere aula zijn zo'n 130 zitplaatsen. Samen met de staanplaatsen is hier plek voor 400 gasten. Het podium en spreekgestoelte laten vele vormen van ceremonieel toe.

De aanwezigheid van een vleugel en een professionele muziekinstallatie maakt dit tot een aula met ruime mogelijkheden. Bij de grote aula bevindt zich een sfeervolle gezinskamer voor een intiem moment met de directe familie voorafgaand aan de plechtigheid.



Kleine aula (de 'huiskamer')

In deze intieme ruimte – de huiskamer – zijn zitplaatsen voor circa 30 gasten.
Er is een aparte bar, zodat de condoleance hier ook kan plaatsvinden.
Hier is ruimte voor een intiemer afscheid.
De kleine aula biedt de mogelijkheid voor het afspelen van muziek en tonen van foto's.



Samen herinneringen delen

Na het afscheid is het mogelijk samen te komen in de sfeervolle condoleanceruimte met terras van Crematorium Heerlen. Wij serveren vanzelfsprekend koffie en thee, diverse soorten cake, koek en bijvoorbeeld de lokale vlaai. Naast een goed glas wijn schenken wij ook diverse bieren en serveren daar lekkernijen bij, al naargelang uw specifieke wensen. Broodjes (kroket), bonbons, soep... We kunnen u vrijwel alles aanbieden.



Een persoonlijke herinnering

Na een crematie wordt de as een maand door Crematorium Heerlen bewaard, dat is wettelijk zo vastgelegd. In deze periode heeft u de tijd om na te denken over de bestemming van de as. De as van een dierbare kan worden bewaard in bijvoorbeeld een urn, in een kunstwerk of in een sieraad. Laat u inspireren in onze uitgebreide gedenkboetiek op crematoriumheerlen.nl en ontdek wat de mogelijkheden zijn.

Advies & Zorg

Speciaal om al uw vragen te beantwoorden, is er de afdeling Advies & Zorg. Onze medewerkers kunnen u alles vertellen over mogelijkheden, praktische zaken en bijvoorbeeld wat er na de plechtigheid mogelijk is op het gebied van monumenten en asbestemming. Ook is Advies & Zorg er voor u als u in het gedenkpark bijvoorbeeld een plekje wilt uitzoeken.



Heeft u een vraag of wilt u misschien een rondleiding? We vertellen u graag meer over alle mogelijkheden.



Scan de QR-code en bekijk de online gedenkboetiek

Imstenraderweg 10
6422 PM Heerlen
045 - 541 77 55
info@crematoriumheerlen.nl
www.crematoriumheerlen.nl



Crematorium
HEERLEN